

Lessen voor het leven

2^e Korintenbrief



Onthouden waar het om gaat

Inhoud:

Hoe bestudeer je de Bijbel?	2
Inleiding	5
Les 1 – Lijden	6
Les 2 – Plannen	9
Les 3 - Gods nieuwe verbond	12
Les 4 - Soli Deo Gloria - aan God alleen de eer	15
Les 5 - Eeuwig perspectief	18
Les 6 - Leven als een dienaar	21
Les 7 - Volg de leider	24
Les 8 – Geldzaken	27
Les 9 - Ground zero -over strijd in je denken	30
Les 10 – Volharding	34
Les 11 - Sterkende genade	37
Les 12 – Volwassenheid	40

Hoe bestudeer je de Bijbel?

De Bijbel is een eigenaardig boek. Woorden die opgeschreven zijn in een andere taal. Daden die gedaan zijn in andere tijden. Gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben in verre landen. Raadgevingen die gegeven zijn aan een ander volk. Dit is een vreemd boek.

Het is verbazingwekkend dat er mensen zijn die het lezen. Het is veel te oud. Sommige gedeelten zijn meer dan 5000 jaar geleden gedateerd. Het boek spreekt over onwaarschijnlijke overstromingen, aardbevingen en mensen met bovennatuurlijke eigenschappen. Het is veel te radicaal. De Bijbel roept op tot een onsterfelijke toewijding aan een timmerman die zichzelf Gods Zoon noemt.

De logica zegt dat dit boek de tijd niet kan doorstaan. Het is te oud, te bizar en te radicaal.

De Bijbel is verboden, verbrand, bespot en belachelijk gemaakt. Geleerden hebben het als dwaas bestempeld. Koningen hebben het als illegaal aangemerkt. Al duizenden malen is het graf gegraven en zijn de treurzangen begonnen, maar op de een of andere manier blijft de Bijbel nooit in het graf. Het overleefde niet alleen de tijd, maar het gedijde. Het is het populairste boek uit de hele geschiedenis. Wereldwijd is het door de jaren heen de grootste bestseller!

Op geen enkele manier ter wereld is dit te verklaren. En dat is misschien juist de enige verklaring. Het antwoord? De duurzaamheid van de Bijbel is niet gegrond op de aarde, maar is gegrondvest in de hemel. Miljoenen mensen hebben de beweringen uit de Bijbel onderzocht en op zijn beloften aanspraak gemaakt. Er is maar een antwoord: de Bijbel is Gods boek en Gods stem.

Als je de Bijbel leest is het goed om wat aandacht te besteden aan de volgende twee vragen. Wat is de bedoeling van de Bijbel? En hoe bestudeer ik de Bijbel? Als je over deze twee zaken nadenkt, dan zal dat je Bijbelstudie te goede komen.

Wat is de bedoeling van de Bijbel?

Laten we deze vraag door de Bijbel zelf laten beantwoorden.

Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. (2 Tim 3:15 NBV)

De bedoeling van de Bijbel? Redding. Het is Gods grootste hartstocht om zijn kinderen thuis te brengen. Zijn boek, de Bijbel, beschrijft zijn reddingsplan. De bedoeling van de Bijbel is om Gods plan en Gods hartstocht om zijn kinderen te redden bekend te maken.

Dat is de reden dat dit boek de eeuwen doorstaan heeft. Het boek durft de moeilijkste levensvragen te stellen: Waar ga ik heen als ik sterf? Is er een God? Wat doe ik met mijn angsten? De Bijbel beantwoordt deze cruciale vragen. Het is een schatkaart die de weg wijst naar Gods grootste schat: het eeuwige leven.

Maar hoe gebruiken we de Bijbel? Duizenden Bijbels staan ongelezen op boekenplanken en liggen onaangeroerd op nachtkastjes, simpelweg omdat mensen niet weten hoe ze het moeten lezen. Wat kunnen we doen om de Bijbel werkelijkheid te maken in ons leven?

Het duidelijkste antwoord kun je vinden in de woorden van Jezus. Hij beloofde:

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. (Mat. 7:7 NBV)

De eerste stap om de Bijbel te begrijpen is God om hulp vragen. We moeten biddend lezen. Als iemand Gods Woord begrijpt, dan heeft hij dit aan God te danken en niet aan zichzelf.

Later zal de pleitbezorger (Helper), de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (Joh. 14:26 NBV)

Voordat je de Bijbel gaat lezen, moet je bidden. Nodig God uit om te spreken. Ga niet in de Schrift op zoek naar je eigen ideeën, maar ga op zoek naar die van God.

We moeten het niet alleen biddend lezen, maar ook zorgvuldig. *Zoek en je zult vinden* is de belofte. De Bijbel is geen krant die je kunt doorvliegen, maar meer een goudmijn waar je in moet graven.

Als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. (Spr. 2:3-5 NBV)

Waardevolle vondsten vereisen inspanning. De Bijbel is geen uitzondering. Om de Bijbel te begrijpen hoef je niet knap te zijn, maar je moet je mouwen op willen rollen en op zoek gaan.

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. (2 Tim. 2:15 NBV)

Hier komt een praktisch punt. Bestudeer de Bijbel elke keer een stukje. Honger wordt niet gestild door een keer per week eenentwintig maaltijden achter elkaar te eten. Het lichaam heeft een regelmatig dieet nodig om sterk te zijn. Dit geldt ook voor de ziel. Toen God voedsel zond voor zijn volk in de woestijn, gaf hij geen kant en klare broden. In plaats daarvan zond Hij manna in de vorm van *“een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag”* (Ex.16:14 NBV)

God gaf manna in kleine porties. God zendt geestelijk voedsel op dezelfde manier. Hij opent de hemel met precies genoeg voedingsstoffen voor de honger van vandaag.

Wees niet ontmoedigd als het lezen weinig oogst geeft. Op sommige dagen is een kleine portie voldoende. Het is belangrijk om elke dag op zoek te gaan naar de boodschap voor die dag. Gods Woord als een levenslang constant dieet levert een gezonde ziel en geest op.

Een klein meisje kwam thuis na haar eerste schooldag. Haar moeder vroeg haar of ze iets geleerd had. *“Blijkbaar niet genoeg,”* zei het meisje: *“Ik moet morgen weer terugkomen en overmorgen en de dag erop...”*

Dat is het geval met leren. En ook met Bijbelstudie. Het begrijpen komt beetje bij beetje gedurende je hele leven.

Er is een derde stap bij het begrijpen van de Bijbel. Na het vragen en zoeken komt het kloppen. Nadat je vraagt en zoekt, klop je.

Klop en er zal voor je worden opengedaan. (Mat. 7:7 NBV)

Kloppen betekent voor Gods deur staan. Om jezelf beschikbaar te stellen. Om de treden op te klimmen, de poort door te gaan, aan de deurpost te staan, en je als vrijwilliger te melden. Kloppen gaat voorbij het denken naar het doen.

Kloppen is vragen. Wat kan ik doen? Hoe kan ik gehoorzamen? Waar kan ik heen gaan?

Weten wat te doen is een ding, maar het ook werkelijk doen is iets anders. Wie dat doet en ervoor kiest om te gehoorzamen, wacht een speciale beloning.

Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
(Jak.1:25)

Wat een belofte. Geluk valt ten deel aan hen die doen wat ze lezen! Het is net zo als bij een medicijn. Als je het recept leest, maar de pillen niet inneemt, dan zal het niet helpen. En hetzelfde met eten. Als je alleen in het kookboek leest, maar het niet kookt, dan krijg je geen eten. En zo is het ook met de Bijbel. Als je de woorden leest, maar nooit gehoorzaamt, dan zul je de vreugde die God belooft, nooit ervaren.

Vraag. Zoek. Klop. Is dat niet eenvoudig? Waarom probeer je het niet? Als je het doet, zul je zien waarom je het bijzonderste boek uit de geschiedenis in je bezit hebt.

Inleiding

Op een school in een klein dorpje was een meisje dat vroeg op school kwam. Ze hielp de meester voordat de andere kinderen kwamen. En na schooltijd bleef ze na om het bord te vegen en de puntenslijpers leeg te kloppen. Ze deed heel goed haar best op school. Ze zat dicht bij de meester om niets van de lessen te missen.

Op een dag toen de andere kinderen onrustig waren en niet luisterden, gebruikte de meester het meisje als voorbeeld. “Waarom doen jullie niet zoals zij? Zij luistert. Ze werkt hard. Ze komt vroeg en blijft lang.”

“Het is niet eerlijk om van ons te verwachten dat wij zijn zoals zij,” flapte een jongen eruit van achter uit de klas.

“Waarom niet?”, vroeg de meester.

De jongen voelde zich ongemakkelijk en had spijt van z’n opmerking. “Ze heeft het makkelijker”, zei hij aarzelend. “Ze is een wees”, fluisterde hij bijna.

De jongen had gelijk. Het meisje had een voordeel. De school, hoe zwaar dat ook was, was altijd beter dan het weeshuis. Omdat ze dat wist, was ze blij met de school, terwijl de anderen het niet zo op prijs stelden.

Wij zijn ook wezen.

Alleen.

Zonder naam. Zonder toekomst. Zonder hoop.

Als wij niet geadopteerd waren als zijn kinderen, dan zouden we geen plek hebben waar we ons thuis voelden. Soms vergeten we dat.

De Korintiërs hadden het vergeten.

Ze schepten op over hun activiteiten en hun gemeenschap was verdeeld. Ze maakten ruzie over een goede leider, en over wie meer gaven had. Ze rebelleerden tegen het leiderschap van Paulus. Ze waren onverschillig over zonde en ongevoelig in de eredienst.

Paulus verdedigt zijn bediening en vermaant de christenen om zich te herinneren waar ze thuishoren. “Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. (2 Kor. 13:5),” zegt Paulus. Paulus’ woorden zijn helder. “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Kor.5:17)

Goed je dat te realiseren.

Niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Want als we dat vergeten, dan zijn we -ja, ook wij- net als die leerlingen die net genoeg gedaan hebben om over te gaan, maar die nooit genoeg deden om hun dankbaarheid te tonen.

LES 1 – LIJDEN

Overweging

Het leven is vol ups en downs. Soms gaat het van een leien dakje, en gaat alles perfect. Dan, onverwachts, kunnen we uit de bocht vliegen en liggen we opeens in de spreekwoordelijke goot en vragen we ons af: “Wat is er zonet gebeurd?” Waar tussen deze twee uitersten zit jouw leven op dit moment?

De situatie

Paulus schreef deze 2^e brief nog geen jaar na de 1^e Korintenbrief. Door onvoorziene omstandigheden was Paulus gedwongen om zijn geplande bezoek aan Korinte uit te stellen. Hierdoor hadden valse leraren in Korinte een aanleiding om Paulus te beschuldigen dat hij onbetrouwbaar was en geen echte apostel – aantijgingen die Paulus erg pijn deden. Veel mensen begonnen hierdoor aan Paulus’ motieven te twijfelen. Paulus vond troost bij God.

De Bijbel open 2 Korinten 1:1-11

Onderzoek

1. In hoeverre verschillen de brieven van Paulus van de brieven en e-mails die jij schrijft?
2. Hoe beschrijft Paulus God?
3. Hoe zou jij het verschil uitleggen tussen hoop en troost?
4. Paulus geeft ons een kijkje in zijn emotionele toestand tijdens z’n ergste beproeving die hij pas meegemaakt heeft. Welke woorden en zinnen gebruikt hij?
5. Welke positieve dingen kunnen volgens Paulus gebeuren als we onze blik op God richten tijdens beproevingen in ons leven?

Inspiratie

“Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.” (Joh.6:16-18)

Ze deden precies wat Jezus gezegd had en kijk nou waar ze terecht kwamen! ’s Nachts op een door de storm opgezweepte zee, terwijl hun Meester ergens aan land was.

Als je nu nog moet lijden omdat je iets fout gedaan hebt. Maar het is totaal anders als je moet lijden omdat je het goede doet. Maar het gebeurt. En als de storm losbarst, dan spoelt dat je naïeve veronderstelling dat je nooit zult lijden als je goed doet wel weg.

Vraag het maar aan een gelovig stel bij wie de wieg leeg is en die ongewild kinderloos gebleven zijn.

Vraag het maar aan de zakenman die zijn eerlijke werk 'beloond' ziet worden door een torenhoge inflatie.

Vraag het maar aan een student die het opnam voor de waarheid en bespot werd; de echtgenoot die een risico nam door zijn vrouw te vergeven, alleen om vervolgens opnieuw bedrogen te worden.

En zo waait de wind.

En zo schudt de boot.

En zo vragen de discipelen zich af: "Waarom is er een storm, en waar is Jezus?"

Marcus vertelt ons dat Jezus' leerlingen tijdens de storm nauwelijks vooruitkwamen (Mar.6:48). Hij zag ze dwars door de nacht. Hij zag ze dwars door de storm. En zoals een liefhebbende vader wachtte Hij af. Hij wachtte tot de juiste tijd, het juiste moment gekomen was. Hij wachtte tot Hij wist dat het tijd geworden was om te komen en toen kwam Hij.

Wat maakte dat het de juiste tijd was? Ik weet het niet. Was het negende uur beter dan het vierde of het vijfde? Ik kan het antwoord niet geven. Waarom wacht God tot het geld op is? Waarom wacht Hij tot de ziekte voortduurt? Waarom kiest Hij ervoor om te wachten tot de andere zijde van het graf alvorens de gebeden voor genezing te beantwoorden?

Ik weet het niet. Ik weet allen dat Gods timing altijd juist is. Ik kan alleen zeggen dat Hij doet wat het beste is. "Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?" (Luk.18:7)

Hoewel je niets hoort, spreekt Hij. Hoewel je niets ziet, is Hij aan het werk. Met God zijn er geen ongelukken. Elke gebeurtenis is bedoeld om je dichter bij God te brengen. . (Uit: "Een lieflijke donder" door Max Lucado)

REACTIE

6. De gebeurtenis met de discipelen in de storm op het meer (Joh. 6) vertoont overeenkomsten met de boodschap uit 2 Korinten 1. Op welke manier?
7. Kijk eens terug op je eigen leven naar jouw ergste beproevingen en jouw ergste lijdensperioden. Wat heb jij meegemaakt en hoe ben je er door heen gekomen?
8. Wat zijn de voornaamste manieren waarop God zijn gepijnigde kinderen opbeurt?
9. Midden in alle moeilijkheden worden veel mensen negatief en zoeken ze hun toevlucht meer en meer in geklaag. Maar Paulus niet. Hoe denk je dat het komt dat hij een positieve kijk behield?

10. Hoe kan iemand zijn houding te midden van moeilijkheden veranderen en deze gebruiken om te groeien in geloof?
11. Ken je iemand in jouw omgeving die het op dit moment behoorlijk moeilijk heeft? Hoe kan de les van Paulus hem of haar helpen?

Lessen voor het leven

Men vroeg eens aan een gerenommeerde psycholoog hoe je een depressie kon overwinnen. Zijn antwoord? "Doe je jas aan, doe je huis op slot en ga op zoek naar iemand die hulp nodig heeft en help die persoon." Met andere woorden, focus niet op jezelf, maar kijk uit naar manieren om anderen te helpen. De gerichtheid op anderen hoort het keurmerk te zijn van iedere christen. Jezus was er voortdurend mee bezig om anderen te dienen (Mat.20:28). Paulus deed precies hetzelfde. In omstandigheden waarin mensen met minder geestkracht dan hij, zouden besluiten om in een jammerpartij uit te barsten, hun wonden te likken en klaagzangen aan te heffen over hun beklagenswaardige positie, ging Paulus naar God voor troost. Daarna pakte hij een pen op en besloot hij een brief te schrijven, die de Korintiërs zou helpen om hun denken en leven tot eer van God te laten zijn.

Gebed

Dank U, God, dat U mijn barmhartige Vader bent en de bron van ultieme troost. U bent zo trouw en zo goed! Leer mij die geestelijke houding om naar U uit te zien voor al mijn behoeften. Laat mij dagelijks zien hoe ik steeds een beroep kan doen op uw onuitputtelijke middelen, zodat ik anderen die lijden kan bemoedigen.

Meer Bijbelpassages over het zien op God voor troost en bemoediging in lijden: Psalm 23:1-4, Psalm 119:50-52, Joh. 14:16-17, Fil. 2:1-2 en Jak.1:3-12.

Als je de hele Korinten brief wil lezen tijdens deze studie, lees dan 2 Kor. 1:1-11.

Om over na te denken

Wat voor invloed heeft je houding op je stemming?

LES 2 – PLANNEN

Overweging

“Roet in het eten gooien” of “een spaak in het wiel steken” zijn uitdrukkingen die we gebruiken als plannen niet door kunnen gaan en vooraf bepaalde agenda’s niet meer kloppen. Beschrijf een recente gebeurtenis, waar jouw plannen niet doorgingen (reizen, geldzaken etc.) en waar dat angst gaf bij jezelf of onenigheid met anderen.

De situatie

Om onbekende redenen – vanwege interne omstandigheden of inmenging van buitenaf – kon Paulus Korinte niet bezoeken zoals hij gepland had. Sommige invloedrijke kerkleiders maakten gebruik van deze situatie om Paulus’ geloofwaardigheid als apostel ter discussie te stellen en om zijn gezag en boodschap te ondermijnen.

De Bijbel open 2 Korinten 1:12 – 2:4

Onderzoek

1. Waardoor wantrouwde de kerk in Korinte Paulus?
2. Wat beweert Paulus hier over zijn ware motieven?
3. Op welke manier maakt Paulus onderscheid tussen de manier waarop hij plannen maakt en de manier waarop de wereld dat doet?
4. In dit gedeelte noemt Paulus elke persoon van de Drie-eenheid. Wat zegt hij over elk van hen?
5. Welke redenen voor de verandering van de plannen voert Paulus aan in 1:23-2:4?

Inspiratie

David was een strijder en minstreel en een ambassadeur voor God. Toen hij naar een beeld van God zocht, dacht hij terug aan de tijd dat hij herder was. Hij herinnerde zich hoe hij voortdurend, dag en nacht, aandacht besteedde aan zijn schapen. Hoe hij bij hen sliep en over ze waakte.

De manier waarop hij voor de schapen zorgde, deed hem denken aan hoe God voor ons zorgt. David riep blij uit: “De Heer is mijn herder” en daarmee gaf hij ook aan, dat hij zijn schaap was.

Vind je de gedachte dat je een schaap bent nog een beetje vreemd? Wil je mij een plezier doen en met een kleine quiz meedoen? Kijk of je het vertrouwen in jezelf overeind kunt houden. Steek je hand op als je je aangesproken voelt door een van de volgende uitspraken.

Je hebt je gevoelens altijd onder controle. Je voelt je nooit knorrig of somber. Je doet nooit dingen waar jezelf niet achter staat. Je bent altijd vrolijk en oprecht. Past deze beschrijving helemaal bij jou? Nee? Nu, laten we een andere proberen.

Je hebt met niemand problemen. Elke ontmoeting en omgang met de mensen om je heen loopt gesmeerd. Zelfs je oude vlammen spreken vleidend over je. Je houdt van iedereen en iedereen houdt van jou. Ben je zo? Indien niet, misschien herken je je dan dan wel in het volgende.

Je bent nooit angstig. Je bent zo sterk als een nylonkabel. Als Wall Street instort – geen probleem. Ontdekken ze bij jou een hartkwaal – het doet je niks. Begint de Derde Wereldoorlog – jij vraagt ‘wat eten we vanavond’? Past dit bij jou?

Je hebt geen vergeving nodig. Je hebt nog nooit een fout gemaakt. Zo rechtlijnig als een damspel. Zo brandschoon als je oma’s keuken. Nog nooit iemand bedrogen, nog nooit gelogen en nooit vals gespeeld. Ben jij zo? Nee?

Laten we even evalueren. Je hebt je gevoelens niet altijd onder controle. Sommige relaties lopen niet lekker. Je hebt angsten en fouten. Hmmm. Wil je je echt op je borst blijven kloppen over je zelfvertrouwen? Het klinkt alsof je een herder zou kunnen gebruiken. (Uit “*Reis licht*” door Max Lucado.)

REACTIE

6. De “functiebeschrijving” van een schaap is dat het overal heen gaat, waar de herder het wil hebben. Waarom is het zo moeilijk voor christenen om hun agenda’s los te laten en Christus te volgen?
7. Hoe weten we of ons hart oprecht en zuiver is (vs 12)?
8. Als je voelt dat God je leidt in een nieuwe richting, anders dan je hiervoor van plan was, hoe reageer je dan meestal?
9. Hoe kan een christen zijn vermogen om te gaan waar de Herder, de Heilige Geest hem leidt, verder ontwikkelen? (Lees Gal.5:18-25 over geleid worden door de Geest).
10. Hoe reageer jij als anderen jouw gedragingen niet begrijpen en als er ten onrechte vraagtekens gezet worden bij je motieven?
11. Waarom denk je, had Paulus zo’n diepe en bijna ‘koppige’ liefde en niet aflatende zorg voor een gemeente die hem zoveel verdriet deed?

Lessen voor het leven

Een ding waar we zeker van kunnen zijn is dat het leven onvoorspelbaar is. Als we ons toewijden en besluiten om Christus, de Goede Herder, te volgen, dan moeten we openstaan voor het onverwachte. Soms zijn er door God toegelaten of geregisseerde gebeurtenissen die ons pad blokkeren. Gods Geest duwt ons opeens in een andere richting. In sommige gevallen worden onze nieuwe plannen of richtingsveranderingen door anderen niet begrepen, worden we voor gek versleten. Ons verstand, ons karakter en misschien wel onze geestelijke gezondheid zal ter discussie gesteld worden. Het is niet onze roeping om te doen wat wijs is in de ogen van de wereld. Evenmin om de gemakkelijkste weg te volgen. In plaats van te worstelen met God, worden we gevraagd om ons aan zijn leiding over te geven, hoe “vreemd” dat ook mag lijken.

Gebed

Heer, ik wil graag gevoeliger worden voor uw leiding, ik wil uw stem beter leren te onderscheiden. Ik wil mijn levensdagen aan U opdragen om uw wil te doen, en niet mijn eigen agenda te volgen. Het maakt niet uit wat het gaat betekenen, geef mij de moed om overal heen te gaan waar U mij heenleidt en alles te doen wat U mij opdraagt.

Voor meer Bijbelpassages over planning, zie Psalm 33:10-11, Spr. 15:22, 16:3,9 en 19:21, Jes. 29:15 en Jak.4:13-14.

Als je de hele Korintebrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor.1:12 – 2:13.

Om over na te denken

Voor welke specifieke dingen ben je bang als je jouw persoonlijke agenda aan God overdraagt en zegt: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”?

LES 3 – GODS NIEUWE VERBOND

Overweging

Huisregels. Gemeente verordeningen. Wetgeving. Het leven is vol wetten en verordeningen. Welke regels vond jij vroeger thuis of op school moeilijk om na te komen? Wat waren de gevolgen als je de regels overtrad?

De situatie

Nadat Paulus uit Korinte vertrokken was (Handelingen 18:18), begon de gemeente te luisteren naar onderwijzers die de boodschap van Christus in twijfel trokken. Deze valse leraren spoorden hen aan om terug te keren naar de Joodse denkwijze om Gods goedkeuring te verdienen door je aan de wet van Mozes te houden.

De Bijbel open 2 Korinten 3:4 – 18

Onderzoek

1. Beschrijf het verschil tussen het oude verbond (regels van God op stenen tafels) en het nieuwe verbond.
2. Waar zegt Paulus dat we de kracht kunnen ontvangen om te leven zoals God het wil?
3. Wat openbaart Paulus over het resultaat van Gods wet?
4. Paulus vergelijkt de inferieure glorie van het oude verbond met de veel grotere glorie van Gods nieuwe verbond. Wat is glorie eigenlijk?
5. Beschrijf het verschil tussen druk van buitenaf om iets te doen en verlangen van binnenuit om iets te volbrengen.

Inspiratie

Als een mens faalt dan blinkt God uit. Redding komt vanuit de hemel omlaag, en niet omhoog uit de aarde. *“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan”* (Luk.1:78) *“Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.”* (Jak.1:17)

Let op: Redding wordt door God gegeven, geïnitieerd door God, door God bekrachtigd, en is ontstaan door God. Het is geen gave van een mens aan God, God geeft het aan de mens. *“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.”* (1 Joh.4:10)

Gods genade wordt aan de mensen gegeven. *“Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten. Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.”* (Jes.45:8)

Op basis van dit ene punt verschilt het christendom van alle andere wereldreligies. *“Geen enkel systeem, ideologie of religie verkondigt gratis vergeving en een nieuw leven aan diegenen die niets gedaan hebben om het te verdienen, maar die juist het oordeel zouden verdienen. (John Stott, Romeinen: Gods goede nieuws voor de wereld, blz. 118)”*

Om John MacArthur aan te halen: *“Voor zover het de weg van genade betreft, zijn er maar twee religies ter wereld die ooit hebben of zullen bestaan – de religie van het volbrachte werk door God, dit is het Bijbelse christelijke geloof, en de religie van de menselijke prestaties, waar alle andere geloven onder vallen, welke namen ze ook mogen hebben. (John MacArthur, Het Nieuwtestamentische Commentaar op Romeinen [Chicago: Moody 1999], blz. 199)”*

Elke andere manier om God te benaderen is gebaseerd op ruilhandel: Als ik dit doe, dan doet God dat. Of ik word gered door werken (wat ik doe), of door emoties (wat ik ervaar) of door kennis (wat ik weet).

Het christendom daarentegen kent geen enkele zweem van onderhandelen. De mens is niet degene die onderhandelt; het is zelfs zo dat de mens niets heeft op grond waarvan hij kan onderhandelen. (Uit *“In de greep van genade”* door Max Lucado)

REACTIE

6. Vind je dat de Christelijke uitleg over hoe je gered wordt, de menselijke trots beledigt of aanvalt? Hoezo?
7. Iemand heeft eens gesuggereerd dat Gods nieuwe verbond het religieuze “moeten” heeft veranderd in het geestelijke “willen”. Wat vind je van deze opmerking?
8. Welk aandeel heeft de heilige Geest in Gods nieuwe verbond?
9. Zijn er specifieke momenten waarop je Gods glorieuze Geest aan het werk gezien hebt in je leven sinds je in Christus gelooft?
10. Paulus zegt dat we vrijmoedigheid (openheid) moeten hebben om te kunnen stralen voor anderen. Wat betekent dit?
11. Paulus noemt hier een aantal zegeningen van het nieuwe verbond – vertrouwen, bekwaamheid, rechtvaardigheid, vrijmoedigheid, glans, vrijheid. Welke heb jij op dit moment het meeste nodig in jouw leven?

Lessen voor het leven

Men zegt dat het Christendom niet alleen moeilijk is – maar onmogelijk! Onmogelijk, tenminste zonder hulp van boven. Stel je eens voor, dat je gevraagd werd om een Shakespeare toneelstuk te schrijven, met drie bedrijven, en dat het beter moet zijn dan welk stuk van Shakespeare ook. Een belachelijke en onmogelijke opdracht, toch? Tenzij... tenzij, de geest van Shakespeare zelf op de een of andere manier in jou zou komen en door jou heen zou schrijven. Dan zou het mogelijk worden. Dit is precies wat het nieuwe verbond belooft: Gods Geest komt in ons wonen. Hij maakt ons geestelijk levend, geeft ons een nieuwe natuur en nieuwe verlangens (2 Kor.5:17). En bovendien geeft Hij daarbij nieuwe kracht om naar Gods geboden te leven.

Gebed

God, ik prijs U voor de wonderbaarlijke belofte van het nieuwe verbond! U deed wat wij niet konden doen. Laat mij steeds meer zien wat genade echt betekent. Geef mij inzicht en nederigheid zodat ik echt voor U mag schijnen, uw glorie mag weerspiegelen, en in mijn leven meer glorie mag tonen.

Voor meer Bijbelgedeelten over het nieuwe verbond, zie Ex.34:28-35, Jer. 31:33, Ez. 36:26 en Heb. 8.

Als je de hele Korintebrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor.2:14 – 3:18.

Om over na te denken

Wat betekent echte, God-erende vrijheid in het leven van een gelovige?

LES 4 – SOLI DEO GLORIA

AAN GOD ALLEEN DE EER

Overweging

Motieven. Die hebben we allemaal. We hebben bepaalde redenen waarom we doen wat we doen (bewust of onbewust). Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren in je leven... waaraan je automatisch gehoor geeft tijdens een doorsnee dag?

De situatie

In de kerk van Korinte was een onbekende groep onruststokers binnengedrongen met glatte praatjes en slinkse streken. Ze haalden Paulus onderuit en drongen er op aan om het nieuwe verbond van genade los te laten. Om deze afschuwelijke mogelijkheid tegen te gaan, vergeleek Paulus zijn bediening en motieven met die van hen.

De Bijbel open 2 Korinten 4:1-18

Onderzoek

1. In een wereld die beheerst wordt door “reputatie” is het altijd verleidelijk om te doen alsof en moeilijk om authentiek te zijn. Waarom is volledige oprechtheid essentieel voor mensen die God dienen?
2. Op welke manieren verblindt de duivel de mensen voor de waarheid?
3. Waarom vergelijkt Paulus zichzelf (en daarmee alle christenen) met een “aarden pot” (4:7 NBV) of “aarden vaten” (NBG 51)?
4. Het is duidelijk dat Paulus’ leven vol moeilijkheden en ontberingen was (zie 1 Kor. 4:9-13 en 2 Kor.6:10; 11:23-29). Waarom zou God zulke problemen toelaten voor een van zijn trouwste dienaren?
5. Maar Paulus ziet midden in zijn moeilijkheden de zon achter de wolken schijnen. Waar blijkt dat uit?

Inspiratie

Mozes vroeg of hij het mocht zien op de Sinai.

Het kolkte door de tempel en de priesters waren zo verbijsterd dat ze hun werk niet konden uitvoeren.

Toen Ezechiël het zag, moest hij buigen.

De engelen waren erdoor omgeven en de herders in de weiden bij Bethlehem werden door het licht getroffen.

Jezus straalde het uit.

Johannes zag het.

Op de berg van de verheerlijking was Petrus er getuige van.

Christus zal terugkomen en ermee omhuld zijn.

De hemel zal erdoor verlicht worden.

Zoals de golfstromen in de Atlantische oceaan, zo stroomt het door de hele Schrift, en het beroert iedere persoon met de kracht om ieders leven te veranderen. Inclusief het jouwe. Een glimp, een moment dat je dit proeft, een aanraking en je geloof zal nooit meer hetzelfde zijn.

Glorie.

Gods glorie.

Als we Gods glorie zoeken moeten we bidden: “Maak uw aanwezigheid voelbaar in de lucht, maak het tastbaar met uw majesteit. Laat iets van uw hemelse omhulling uitgaan en iets van uw karakter overstromen. God, laat ons God zien...”

Het Hebreeuwse woord voor glorie stamt af van een woord dat zwaar, gewichtig, belangrijk betekent. Gods glorie laat op een geweldige manier zien dat God zo gewichtig is, uniek, een in zijn soort. Zoals Mozes bad: “*Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen?*” (Ex.15:11)

Als je denkt aan Gods glorie, denk dan aan “superioriteit”. En als je aan “superioriteit” denkt, denk dan aan “prioriteit”. Want Gods glorie is Gods prioriteit.

Als God personeelsvergaderingen zou hebben, zouden die gecentreerd zijn rondom één vraag: “Hoe kunnen wij mijn glorie vandaag openbaren?” Op Gods activiteitenlijst staat maar één onderwerp: “Openbaar mijn glorie”. In de kantine van de engelen hangt vlak boven het voedsel van de engelen het mission statement hemels ingelijst en opgehangen. Er staat op: “Maak Gods glorie bekend”.

God bestaat om God tentoon te stellen. (Uit “Het gaat niet om mij” van Max Lucado)

REACTIE

6. Mensen zijn geschapen om te leven tot Gods glorie (Jes.43:7), maar in de praktijk heeft dit geen prioriteit voor de meeste mensen. Waar leven zij dan voor?

7. Welke schat hebben wij van God gekregen (v.7) en wat verwacht God dat wij daar mee doen?
8. In dit hoofdstuk schrijft Paulus veel over het spreken voor God en over God. Hoeveel doe jij dat in jouw leven?
9. Andere passages hebben het over christenen die “schijnen” voor God (Mat.5:14-16, Fil.2:15). Waar blijkt dit uit in de alledaagse praktijk?
10. *Soli Deo gloria* betekent “alleen aan God de glorie”. Wat zijn indicaties dat een gelovige deze geestesgesteldheid en levenswijze omarmd heeft?
11. Noem drie specifieke dingen die je kunt doen zodat de glorie van Christus in jouw wereld gaat schijnen.

Lessen voor het leven

Je kunt de aandacht trekken door snel en flitsend te zijn, door bezig te zijn met uiterlijke schijn, maar op die manier zul je nooit veel invloed hebben op anderen. De krachtigste mensen, met de meeste eeuwigheidswaarde, zoals Paulus, zijn mensen die zich realiseren dat zij alleen maar vaten zijn die gevuld zijn met een hemelse schat. Zij realiseren zich dat het om God gaat en niet om hen. Volgens de Bijbel bestaan wij om God glorie te geven, om voor hem te schijnen, en anderen op hem te wijzen. Zoals Johannes de Doper moeten wij zeggen: “*Hij moet groter worden en ik kleiner.*” (Joh.3:30). Richt je vandaag meer op het wezenlijke in je leven dan alleen op de buitenkant. Geestelijke diepte, authenticiteit, trouw – dat zijn kwaliteiten die God eer geven en waardoor anderen stilgezet worden en (..) naar je kijken.

Gebed

Vader, vergeef mij de neiging dat ik hoger van mezelf denk dan zou moeten. Vergeef me de keren dat ik mijn agenda volg en het me niet gelukt is om U op de eerste plaats te zetten. Herinner me eraan dat ik een aardse pot ben waarin de schat van het evangelie zit. Geef mij zicht op de eeuwigheid, zodat ik gemotiveerder ben om tot uw eer te leven.

Zie voor meer Bijbelgedeelten over Gods glorie Ex.33:12-23, 1 Kron.16:24, 2 Kron.7:1-3, Ps.57, Ps.115:1 en 1 Kor.10:31.

Als je de hele Korinthenbrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor.4:1-15.

Om over na te denken

Hoe kun je meer God-erende motieven omarmen en minder waardevolle motieven loslaten?

LES 5 – EEUWIG PERSPECTIEF

Overweging

Er zijn steeds meer mensen die lang genoeg leven om hun honderdste verjaardag te kunnen vieren. Toch is een eeuw maar een kort ogenblik als we het vergelijken met de eeuwigheid. Wanneer had jij het duidelijkst het gevoel dat “dit leven niet alles is wat er is”?

De situatie

Om de beschuldigingen van een aantal valse leraren in Korinte te weerleggen, deelde Paulus openlijk zijn diepste geloof en echte motieven om Christus te dienen. Door de verdediging van zijn bediening en zijn boodschap krijgen we iets te zien van het hart en de geest van deze grote apostel, die dagelijks leefde met zicht op de eeuwigheid.

De Bijbel open 2 Korinten 4:16 – 5:10

Onderzoek

1. Wat hield Paulus staande in alle moeilijke momenten tijdens zijn leven en zijn bediening?
2. Wat betekent het om “je oog gericht te houden” of “uit te kijken... naar de dingen die je niet kunt zien”? Hoe kun je dat in je eigen leven toepassen?
3. Wat bedoelt Paulus als hij onze aardse lichamen vergelijkt met tenten?
4. Hoe kunnen we een balans vinden tussen het verlangen naar de hemel terwijl we Gods bedoelingen voor ons hier op aarde uitvoeren?
5. Als God door het nieuwe verbond onze zonden vergeeft en nooit meer denkt aan wat we hebben misdaan (Jer.31:34), waarom spreekt Paulus hier dan over de rechterstoel van Christus?

Inspiratie

Je hebt misschien wel eens het verhaal gehoord van een echtpaar dat hun toevlucht nam tot doe-het-zelf huwelijkstherapie. Ze besloten dat ze allebei een lijst zouden maken van de fouten van de ander en die dan hardop aan elkaar zouden voorlezen. Dat moet wel een opbouwend avondje kunnen worden, toch? Dus zij maakte haar lijst en hij ook. De vrouw gaf haar lijst aan hem en las ze voor: “Je snurkt, je eet in bed, je komt

te laat thuis en staat te vroeg op..." Nadat ze klaar was, deed haar echtgenoot hetzelfde. Hij gaf haar zijn lijst. Maar toen ze het vel begon te lezen, begon ze te lachen. Hij had ook zijn grieven opgeschreven, maar achter elke zin had hij geschreven: "Ik vergeef je dit."

Het resultaat was een opsomming van genade.

Zo'n lijst zul je ontvangen op de oordeelsdag. Onthoud wat de primaire bedoeling is van het oordeel: de genade van de Vader openbaren. Als je zonden opgenoemd worden, wordt Gods genade vergroot.

Stel je die gebeurtenis eens voor. Jij staat voor de rechterstoel van Christus. Het boek wordt geopend en wordt voorgelezen – elke zonde, elke leugen, alle destructieve momenten en hebzuchtige daden. Maar zodra de overtreding is gelezen, wordt genade afgekondigd.

Geen respect voor je ouders toen je dertien was.

De waarheid geschaad toen je vijftien was.

Geroddeld op je zesentwintigste.

Begeerte op je dertigste.

Niet geluisterd naar de leiding van de Heilige Geest op je veertigste.

Gods woord niet gehoorzaamd toen je tweeënvijftig was.

Het resultaat? Gods liefdevolle vonnis echoot door het universum. Voor de eerste maal in de geschiedenis zullen we de diepte van zijn goedheid begrijpen. Gespecificeerde liefde. Een catalogus vol vriendelijkheid. Geregistreerde vergeving. We zullen vol ontzag zijn als de ene na de andere zonde opgenoemd wordt en dan vergeven wordt. Jaloersheden worden onthuld en dan weggedaan. Ontrouw wordt genoemd en dan schoongewassen. Leugens worden bekend en dan uitgeveegd...

Wat een triomf zal dit zijn voor onze Meester!

Misschien denk je: *Het is een triomf voor Hem, maar een vreselijke vernedering voor mij.* Nee, dat is niet zo. De Schift belooft: *"wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."* (1Pet.2:6 NBG)

Schaamte is nakomeling van op jezelf gerichtheid. Hemelbewoners zijn niet op zichzelf gericht, ze zijn gericht op Christus. Je zult (...) zonder zonde zijn. Mensen zonder zonde hebben geen reputatie te beschermen of beeld op te houden. Je zult niet beschaamd worden. Je zult gelukkig zijn en God in de hemel laten doen wat Hij op aarde al deed – Hij krijgt de eer door jouw zwakte.

Gebogen hoofden uit schaamte? Nee. Gebogen hoofden in aanbidding? Zonder twijfel. (Uit: *"Als Christus komt"* van Max Lucado)

REACTIE

6. De rechterstoel van Christus zal ook de plek zijn waar trouwe gelovigen hun eeuwige beloning ontvangen. Wat voor beloning mogen we verwachten? (Hint: zie Mat. 25:21-23, 1 Kor.4:5, 1 Pet.4:1, 1 Kor. 9:25-27, Jak.1:12, 2 Tim.4:8)

7. Heeft het invloed op je leven dat je weet dat je op een dag voor Christus zal staan en verantwoording moet afleggen?
8. Hoe kan het dat de problemen van vandaag eeuwige glorie zullen voortbrengen?
9. In hoeverre zal ons eeuwig lichaam verschillen van ons huidig lichaam?
10. Wat belooft de aanwezigheid van de Geest ons nog meer behalve dat Hij kracht geeft?
11. Wat zijn drie specifieke dingen die in jouw leven moeten veranderen zodat je oprecht kan zeggen: “Mijn enige doel is om God te behagen”?

Lessen voor het leven

Een duidelijke visie op de toekomst heeft echt kracht om vandaag onze daden te beïnvloeden. Denk aan een student die volgende maand een toelatingsexamen moet doen om aan z'n studie te mogen beginnen, of een aankomende bruid die over zes weken in haar bruidsjurk wil passen, of een hardwerkend stel dat vastbesloten is om met hun vijftigste te stoppen met werken. De apostel Paulus werd overheerst door de realiteit van de eeuwigheid – de rechterstoel van Christus hielp hem om zich daarnaar te gedragen; de belofte van de hemel gaf hem reële hoop als de levensomstandigheden onplezierig waren. Door deze gemakkelijk te vergeten waarheid voortdurend in onze gedachten te houden (Col.3:2), worden we die mensen zoals God ons gewild heeft en krijgt ons leven nieuwe kracht en zin.

Gebed

Heer, ik belijd hoe snel ik het zicht op de ultieme realiteit verlies, en hoe gemakkelijk ik verdrink in tijdelijke gebeurtenissen in mijn leven. Dank U dat Paulus mij er aan herinnert dat dit leven niet alles is wat er is. Dank U voor de belofte van de hemel. Laat mij zien hoe ik mijn gedachten kan richten op de dingen die boven zijn, en niet op die hier op aarde.

Voor meer Bijbelpassages over perspectief op de eeuwigheid, zie Job 19:25-27, Psalm 73:24-26, Joh. 15:1-4, 1 Tes. 4:13-18 en Opb. 21 en 22.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 4:16 - 5:21.

Om over na te denken

C.S. Lewis zei dat de mensen die het meeste doen in deze wereld mensen zijn die het meest denken aan de volgende wereld. Wanneer wordt jij het meest gemotiveerd en gestimuleerd door het eeuwig perspectief?

LES 6 – LEVEN ALS EEN DIENAAR

Overweging

Misschien heb je dit oude gezegde wel eens gehoord: “Als je gearresteerd werd en voor de rechtbank moest komen omdat je een toegewijde volgeling van Christus bent, zou er dan genoeg bewijs zijn om je te veroordelen?” Wat zijn de grootste veranderingen die God in jouw leven gebracht heeft sinds je in Jezus gelooft?

De situatie

Om het evangelie te beschermen verdedigt Paulus zichzelf (als een verkondiger van het evangelie) tegen de lasterlijke aanvallen van de valse leraren die de kerk in Korinte geïnfilterd hebben. Als de apostel zijn lezers eraan herinnert wat voor leven hij in hun midden geleid heeft (inclusief veel moeiten), dan vangen we een glimp op van ultieme dienstbaarheid.

De Bijbel open 2 Korinten 6:1-10

Onderzoek

1. Paulus omschrijft zichzelf (en zijn collega's) als “Gods medewerkers” (v.1) en “dienaren van God” (v.4). Wat is het verschil?
2. Wat betekent het om Gods genade tevergeefs te ontvangen?
3. Paulus had geen tekort aan problemen en lijden in zijn bediening van het evangelie. Welke conclusie trekt Paulus uit zijn beproevingen?
4. Hoe kan een gelovige zo'n constante stroom van beproevingen en tegenstand doorstaan en door blijven gaan?
5. Op welke manier geeft onberispelijk leven je vrijheid?

Inspiratie

Doe elke dag iets wat je niet wilt doen. Ruim de rommel op van iemand anders. Geef je parkeerplaats weg. Bel het familielid dat zo lang van stof is. Draag de koelbox. Het hoeft niet iets groots te zijn. Helen Keller vertelde de overheid in Tennessee dat ze er vroeger van droomde om grootse dingen te doen die ze niet

kon, dus daarom besloot ze kleine dingen te doen op een grootse manier. Wees niet te groot om iets kleins te doen. *“Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”* (1 Kor.15:58b)

Baron de Rothschild vroeg een keer aan de schilder Ary Scheffer om een portret van hem te schilderen. Hoewel hij een rijke bankier was, poseerde hij als arme bedelaar met vodden aan en een tinnen mok in z'n hand. Tijdens het schilderen kwam een vriend van de schilder de kamer binnen. Omdat hij dacht dat Rothschild echt een bedelaar was, gooide hij een muntje in de mok.

Tien jaar later ontving deze man een brief van Baron de Rothschild en een cheque van tienduizend francs. In de brief stond: *“Op een dag heeft u een muntje gegeven aan Baron de Rothschild in Ary Scheffers atelier. Hij heeft het geïnvesteerd en vandaag stuurt hij u het geldbedrag dat u hem toevertrouwd heeft samen met de rente-op-rente. Een goede daad brengt altijd geluk.”*

We zouden aan die regel kunnen toevoegen, dat een goede daad niet alleen geluk brengt, maar ook Gods aandacht trekt. Hij slaat acht op de daden van zijn dienaren. Hij heeft zijn Zoon gestuurd om de ultieme dienaar te zijn. (Uit: *Remedie voor een gewoon leven* van Max Lucado)

REACTIE

6. Waarom zijn zoveel Christenen terughoudend om hun mouwen op te stropen en anderen te dienen?
7. Welke ironie en paradoxen citeert Paulus als hij zijn gecompliceerde, achtbaan-leven beschrijft als toegewijde dienaar van Christus?
8. Sommige lezers protesteren: *“De woorden van Paulus gelden alleen voor full-time geestelijk werkers. Je kunt niet verwachten dat een gemiddelde Christen zo leeft.”* Wat vind jij?
9. Paulus was toegewijd om z'n leven zo in te richten dat het niet tegenstrijdig was met het evangelie. Welke houding van jou, of welke waarden, daden, of gewoonten zijn er in jouw leven, die de reputatie van Christus of zijn kerk geweld aan doen?
10. Waarom laat God het toe dat z'n meest uitgelezen dienaren zoveel tegenslag moeten ondergaan?
11. Waarom is het als je erover doordent uiteindelijk zo belangrijk om een dienaar te zijn?

Lessen voor het leven

Hoe meer Adam en Eva gingen nadenken over de leugens van de boze, hoe meer ze gingen twifelen aan de goedheid van God. Uiteindelijk verklaarden ze zich onafhankelijk en trokken ze er alleen op uit om te proberen *“het leven”* te vinden – om het te laten lukken zonder God. Ze zouden dit doen door te proberen om mensen en situaties onder controle te krijgen. Zijn wij geen spaanders van datzelfde blok hout? Proberen wij niet om het leven op dezelfde manier te benaderen? Houd je vast aan Jezus, die zegt: *“Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”* (Mat.16:25). Met andere woorden, het pad naar vreugde en vervulling wordt niet bereikt door controle, het

wordt bereikt door overgave. Zij, die kiezen om dienaren van God te zijn, die hun controle opgeven en voorrang geven aan zijn wil en zijn werk, dat zijn degenen die het echte leven vinden – nu en voor eeuwig.

Gebed

Vader, of ik kan er voor kiezen om zelfzuchtig te leven en te zeggen: “Mijn wil geschiede” of ik kan leven als een dienaar en zeggen: “Uw wil geschiede”. Verandert U mij alstublieft. Maak mij meer zoals Paulus, meer zoals uw Zoon, Christus. Herinner me eraan dat ik niet van mijzelf ben, maar dat ik duur gekocht ben.

Voor meer Bijbelgedeelten over dienen, zie Mat.10:24-25, 20:26, Luk.19:17, Joh.15:20 en Fil.2:5-11.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor.6:1 – 7:1.

Om over na te denken

Wat is het verband tussen 1 Petrus 4:10-11 en het gedeelte in deze les, en hoe kun je dat uitleven in je dagelijkse leven?

LES 7 – VOLG DE LEIDER

Overweging

Loop eens een boekwinkel binnen en kijk hoeveel boeken je ziet die over leiderschap gaan. Dit is echt een populair onderwerp! Welke eigenschappen zijn volgens jou het belangrijkste voor goede leiders?

De situatie

Paulus stichtte de kerk in Korinte op zijn tweede zendingsreis. Korte tijd later kwamen er wat apostelen die zichzelf benoemd hadden en die in de gemeente infiltreerden. Ze deden een poging om er de controle in handen te krijgen door Paulus' karakter te belasteren en zijn genadeboodschap aan te vallen. Paulus' reactie leert ons een aantal grote lessen over leiderschap.

De Bijbel open 2 Korinten 7:2-16

Onderzoek

1. Welke overeenkomst zie je tussen Paulus' verdediging en de volgende klassieke bewering van Jezus: "Je zult de mensen kennen aan hun vruchten" (Mat. 7:16)?
2. Noem een paar manieren waardoor de leider het vertrouwen van zijn volgelingen kan verliezen.
3. Welke waardevolle lessen over confrontatie herken je hier?
4. Paulus zegt hier dat hij trots is op de Korintiërs (vers 4). Wanneer heeft een leider of leidinggevende voor het laatst iets dergelijks tegen je gezegd? Wat voor uitwerking had dit voor je?
5. Wat is droefheid naar Gods wil?

Inspiratie

Gluur naar binnen in de gevangenis en dan zie je hem met eigen ogen: gebogen en zwak, vastgeklonken aan de arm van een Romeinse bewaker. Zie de apostel van God. Wie weet wanneer zijn rug voor het laatst een bed gevoeld heeft en zijn mond een goed maal gesmaakt heeft? Dertig jaren van reizen en moeilijkheden, en wat dan is het resultaat?

Er is gekibbel in Filippi, onderlinge concurrentie in Korinte, en het wemelt van de wetsbetrachters in Galatië. Kreta wordt geplaagd door geldgrijpers. Efeze wordt gestalkt door rokkenjagers. Zelfs een aantal van Paulus' eigen vrienden heeft zich tegen hem gekeerd.

Volkomen blut. Geen familie. Geen bezittingen. Slechtiend en versleten.

O, hij had mooie momenten meegemaakt. Hij sprak een keer met de keizer, maar kon hem niet bekeren. Hij gaf een toespraak bij de mannenclub op de Aeropagus, maar werd niet teruggevraagd om nog een keer te spreken. Hij had een paar dagen doorgebracht met Petrus en de grote jongens in Jeruzalem, maar het leek erop dat hij niet met ze kon opschieten, dus trok hij weer verder.

En er kwam geen eind aan: Efeze, Tessalonica, Athene, Syracuse, Malta. De enige lijst die nog langer was dan de lijst met plaatsen waar hij geweest is, is de lijst met ongelukken. In de ene stad werd hij gestenigd en in de andere opgepakt. Even vaak was hij bijna verdronken als bijna omgekomen van de honger. Als hij langer dan een week in een bepaalde stad bleef, was het waarschijnlijk in de gevangenis.

Hij heeft nooit salaris ontvangen. Hij moest z'n eigen reiskosten betalen. Hij werkte er parttime bij om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Hij ziet er niet erg heldhaftig uit.

Hij klinkt ook niet als een held. Hij introduceerde zichzelf als de ergste zondaar uit de hele geschiedenis. Hij was een moordenaar van christenen, voordat hij een christenleider werd. Soms was z'n hart zo zwaarmoedig, dat hij het met z'n pen als volgt weergaf: "Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?" (Rom. 7:24).

Alleen de hemel weet hoe lang hij naar deze vraag heeft zitten staren voordat hij de moed vond om deze logica te trotseren en op te schrijven: "God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer." (Rom. 7:25).

Het ene moment heeft hij alles onder controle, het volgende moment twijfelt hij. De ene dag spreekt hij de mensen toe, de volgende dag zit hij in de gevangenis. En ik wil graag dat je daar naar hem kijkt. Kijk naar hem in de gevangenis.

Doe alsof je hem niet kent. Je bent de bewaker of de kok of een vriend van de beul en je komt om deze man voor de laatste maal te zien, terwijl ze het lemmet slijpen.

Als je hem rond ziet schuifelen in z'n cel, is dat niet indrukwekkend. Maar ik buig me naar je en vertel je: "Deze man zal de loop van de geschiedenis veranderen." (Uit: *"Als God je naam fluistert"* van Max Lucado).

REACTIE

6. Door welke dingen verwacht je geen leidersrol van Paulus? Welke kwaliteiten of ervaringen hebben hem toegerust voor zo'n bijzondere taak als apostel?
7. Als je Paulus een vraag zou mogen stellen, wat zou je dan vragen?
8. Korinte was een "probleem" kerk voor Paulus. Hij confronteerde ze herhaaldelijk. Wat geeft iemand de autoriteit en het vertrouwen om een ander ergens mee te confronteren?
9. Iemand heeft eens gezegd dat berouw niet alleen spijt betuigen is... het is dat je genoeg spijt hebt om te veranderen. Geef jouw commentaar op deze gedachte.

10. Wat was de laatste maal dat een leider je ergens mee confronteerde? Wat gebeurde er?

11. Op welke specifieke manier kun jij een betere navolger zijn voor je leiders?

Lessen voor het leven

Als een leider iemand is die anderen beïnvloedt om een specifieke richting op te gaan en bepaalde doelen te bereiken, dan zou iedereen een leider kunnen en moeten zijn. Een vader zou invloed moeten hebben op z'n gezin. Een scholier in de derde klas kan z'n klasgenoten in een gezonde richting sturen. Een thuismoeder kan verschil maken in het leven van haar burens. Iemand met een managersfunctie kan invloed hebben op de mensen in zijn of haar bedrijf. Het voorbeeld van Paulus herinnert ons hier duidelijk aan. Leiderschap dat God eer geeft is geworteld in eerlijkheid, integriteit, oprechte bezorgdheid, durf en rechtstreekse communicatie. Iedereen heeft de capaciteit om een ander te leiden, en iedereen heeft het ook nodig om een ander te volgen. Let op, als iemand niet volgzzaam wil zijn, dan is hij niet geschikt als leider.

Gebed

Vader, dank U wel voor de sterke leiders die U mij in mijn leven gegeven heeft. Geen van hen was perfect, maar ze hebben allen sterke kanten waarvan ik kan profiteren. Herinner mij eraan om regelmatig voor hen te bidden en geef mij mogelijkheden om hen op tastbare, concrete manieren te bemoedigen.

Voor meer gedeeltes over leiderschap, lees Titus 1:1, 1Tim. 3:1-13 en Heb. 13:17.

Als je de hele Korintense brief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 7:2-16.

Om over na te denken

De vorige les focuste erop om een dienaar te zijn, en deze les gaat over een aantal principes van leiderschap. Wat is het verband hiertussen?

LES 8 – GELDZAKEN

Overweging

De collectezak doorgeven... om geld vragen... preken over tienden... Kun je één ander onderwerp bedenken dat meer opgetrokken wenkbrauwen, meer spanning, of meer hoofdschudden veroorzaakt dan dit? Waarom is geven zo'n pijnlijk onderwerp voor zoveel christenen?

De situatie

Nadat Paulus z'n karakter en z'n bediening verdedigd had tegen kwaadaardige aanvallen, vroeg Paulus aan de Korinten om een geldinzameling af te maken, die ze een jaar eerder beloofd hadden voor de gemeente in Jeruzalem die geplaagd werd door armoede. Deze hoofdstukken omvatten de langste en meest gedetailleerde les over geven in het Nieuwe Testament.

De Bijbel open 2 Korinten 9:1-15

Onderzoek

1. Laten we gelijk naar de cijfers gaan. Hoeveel of welk percentage van hun inkomen zouden Christenen moeten geven volgens Paulus?
2. We hebben allemaal van die gedachten als "Man, met dat geld zou ik een aantal rekeningen kunnen betalen!" Waarom zouden we eigenlijk geven?
3. Het geven demonstreert geloof. Op welke manier?
4. Hoe zit het met de les dat als jij veel weggeeft, God jou veel terug zal geven? Op welke manier, als het al zo is, ondersteunt dit gedeelte het idee dat je God "niet kunt over-geven"?
5. Veel mensen – maar niet de Macedonische christenen die in deze hoofdstukken genoemd worden – zeggen gemakkelijk dat ze niet veel (of niets) geven, omdat ze niet veel hebben. Is dit een legitiem excuus?

Inspiratie

Hoop jij dat verandering van omstandigheden verandering in je houding zal brengen? Als dat zo is, zit je gevangen en is het nodig dat je het geheim leert om hier nieuw licht op te laten schijnen. *Wat je bezit in je Herder is groter dan wat je niet bezit in je leven.*

Mag ik je een momentje vermoeien? Wat is het belangrijkste ding dat jou afhoudt van vreugde? Wat vul jij in op de volgende stippeltjes: "Ik zal blij zijn, als"?
Als ik genezen ben. Als ik promotie krijg. Als ik getrouwd ben. Als ik single ben. Als ik rijk ben. Hoe zou jij deze zin afmaken?

Nu je het antwoord duidelijk in gedachten hebt, beantwoordt dan nu het volgende. Als jouw schip nooit binnenkomt, als je droom nooit uitkomt, als de situatie nooit verandert, zou je dan blij kunnen zijn? Als dat niet zo is, dan slaap je in de koude cel van ontevredenheid. Je zit gevangen. En je hebt het nodig om te weten wat je bezit in je Herder.

Je hebt een God die je hoort. Je hebt de macht van de liefde achter je. De Heilige Geest is in je. En de hele hemel ligt voor je. Als je de Herder hebt, heb je genade voor elke zonde, richtlijnen voor elke verandering, een kaars voor elke donkere plek en een anker voor elke storm. Je hebt alles wat je nodig hebt. (Uit *"Reis licht"* van Max Lucado)

REACTIE

6. Vertel specifiek hoe een christen verandert van hebzuchtig naar vrijgevig.
7. Welke 5 woorden beschrijven jouw huidige geefgedrag?
8. Hoe bepaal je welke kerken, bedieningen of zendelingen je ondersteunt en hoeveel je geeft?
9. Is het mogelijk om teveel te geven of is het boven een bepaald niveau onverstandig? Hoe dan?
10. Waarom krijgen sommige mensen onverwacht geld en denken ze automatisch aan weggeven, terwijl anderen niet voorziene meevallers krijgen en direct aan uitgeven denken?
11. Welk advies zou jij aan christenen geven die bekennen: "Ik weet dat ik zou moeten geven aan het werk van de Heer, maar hoe kan ik daarmee beginnen, als ik al zoveel rekeningen heb?"

Lessen voor het leven

Als het aankomt op geld, denken de meeste mensen: “Wauw! Wat zal ik nu kopen?” Daarna, als er nog iets over is (wat niet vaak voorkomt), sparen ze wat of geven iets weg. Er is een betere, meer Bijbelse manier: allereerst geven, ten tweede sparen en ten derde uitgeven. Denk eens na over de echt lange-termijn consequenties van zo’n aanpak. Stel je voor dat je in de hemel aankomt en honderden daar aantreft omdat jij mensen geholpen hebt om de eeuwige waarheid te begrijpen. Maar dat niet alleen, realiseer je eens, hoeveel minder stress je zou hebben in het hier en nu, omdat je in zee bent gegaan met een gedisciplineerd spaarplan – om te sparen voor onverwachte uitgaven en noodgevallen, en voor je pensionering. Door je uitgaven te beperken (iets wat iedereen kan doen), elimineer je de kans op opstapeling van schulden. Het is echt geen onmogelijke missie. Verkeerd omgaan met geld beroofd ons van vreugde. Als je er goed mee omgaat, zodat we vrijgeviger kunnen zijn, leidt het tot rijke zegen.

Gebed

God, als ik aan geld denk en om er zo mee om te gaan dat het U eert, geef mij dan geloof in de woorden van Jezus – dat je meer gezegend wordt door geven dan door te ontvangen. Ik wil vrijgeviger worden, en sneller mijn portemonnee trekken of een bedrag overschrijven. Help me. Verander me.

Voor meer Bijbelgedeelten over geven, lees Deut.15:10-11, Mal.3:8, Mat.10:8, Luk.6:38, Rom.12:8, Han.20:35 en 1 Tim.6:17-19.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor.8:1-9:15.

Om over na te denken

Toen ik laatst de gelegenheid kreeg om iets te geven, toen.....

LES 9 – GROUND ZERO

OVER STRIJD IN JE DENKEN

Overweging

Neem eens een thema in gedachte, of een willekeurige situatie of welk dilemma dan ook -zoals bijvoorbeeld echtscheiding, opvoeding, het omgaan met geld, hoe om te gaan met conflicten. Kijk dan eens hoeveel verschillende (en vaak ook tegengestelde) meningen mensen hebben over al deze levensterreinen. Waar komt deze verscheidenheid vandaan? En nog belangrijker: hoe kun je het juiste en verstandigste standpunt kennen en hoe kun je het best op deze zaken reageren?

De situatie

Omdat er enkele rivaliserende predikers in Korinte neergestreken waren en omdat ze probeerden Paulus en zijn evangelie van genade in een kwaad daglicht te stellen, voelde Paulus zich geroepen om zijn bediening en boodschap te verdedigen. In dit proces herinnert hij ons er aan dat er een belangrijker strijd aan de gang is dan de twisten over praktische dingen in onze levens, namelijk de kosmische strijd om onze geest.

De Bijbel open 2 Korinten 10: 1-18

Onderzoek

1. Wat is het belangrijkste conflict dat er in Korinte plaatsvindt?
2. Paulus beweert dat, onder de oppervlakte van de zichtbare dingen, de vijand (dit is de duivel) voet aan de grond heeft gekregen in Korinte. Wat betekent dit en hoe kon dit gebeuren?
3. Hoe rekt Paulus af met verkeerde denkbeelden en fout gedrag in de kerk?
4. Paulus vindt het niet gemakkelijk om tegen de kleine groep mensen in Korinte in te gaan die zijn door God gegeven gezag blijven bestrijden en ondermijnen. Maar hij is bereid om er alles aan te doen om de kerk bij de juiste leer te bewaren. Waarom is dit soort van dapper leiderschap belangrijk?

5. Hoe kunnen wij gewaarschuwd worden door dit voorval? Immers, de argumenten en de prachtige religieuze volzinnen die gebruikt worden door voor het oog geestelijke mensen klinken redelijk!

Inspiratie

Het hart van de mens is een vruchtbare broeikas om goede vruchten voort te brengen. Je geest is de deur naar je hart - de strategische plek waar je bepaalt welke zaden je wel laat groeien en welke zaden je verwijdert. De heilige Geest wil je graag helpen bij het onderscheiden en filteren van de gedachten die in je opkomen. Hij kan je helpen om je hart te beschermen.

Hij staat naast jou op de drempel van je gedachtenhuis. Daar komt een gedachte aan, het is een twijfelachtige gedachte. Doe jij de deur dan wijd open en laat je die gedachte binnenkomen? Natuurlijk niet. "We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen" (2Kor.10:5). We laten de deur niet onbewaakt. We staan klaar met hand- en voetboeien, gereed om iedere gedachte die niet past gevangen te nemen.

Laten we ter wille van de discussie eens kijken naar een gedachte die op je afkomt en die over jouw waarde als persoon gaat. Met alle branie die bij een vechtersbaas hoort die de hele buurt terroriseert komt er een gedachte bij jouw deur die zegt: "Jij bent een loser. Je hele leven ben je al een waardeloos figuur. Je hebt relaties verpest, bent mislukt in je werk en al je ambities zijn op niets uitgelopen. Je kunt het beste het woord 'mislukking' op je rapport schrijven, want dat ben je."

Een normaal mens zou de deur opendoen en de gedachte binnen laten. Net zoals onkruid zou die gedachte vruchtbare grond vinden en gaan groeien en wortelen en verstikkende doorns voortbrengen. De gemiddelde mens zou zeggen: "Je hebt gelijk. Ik ben een mislukkeling. Kom binnen en ga je gang."

Maar als christen ben je niet langer een 'gemiddeld mens'. Je wordt geleid door de heilige Geest. Dus in plaats van die gedachte binnen te laten, neem je hem krijgsgevangen. Je slaat hem in de boeien en loopt met hem de straat af naar het gerechtsgebouw. Hier breng je die gedachte voor de rechterstoel van Christus. En je zegt: "Jezus, deze gedachte zegt dat ik een mislukkeling en een loser ben en dat ik nergens voor deug. Wat vindt U daarvan?"

Let goed op wat je doet. Je onderwerpt de gedachte aan het gezag van Jezus. Als Jezus het eens is met deze gedachte, laat hem dan maar gerust binnen. Maar als Hij het er niet mee eens is, schop hem er dan uit. Je kunt er zeker van zijn dat Jezus het oneens is met de genoemde gedachte.

Hoe kun je weten of Jezus het eens of oneens is met een gedachte? Ga dit na in je Bijbel! (Uit: 'Net zoals Jezus' door Max Lucado.)

REACTIE

6. Hoe zou het je leven veranderen als je dit principe van 'elke gedachte arresteren en onderzoeken in het licht van Jezus' zou ontwikkelen?

7. Wat leren we hier over het karakter en het doel van de vijand van onze ziel, de bedrieger en verleider?

8. Waarom zijn Paulus' ideeën over het hoe en wat van onze gedachten waardevoller dan de gedachten van de zich tegen hem verzettende religieuze leiders van Korinte?

9. Welke concrete stappen kun jij nemen om elke gedachte aan de heerschappij van Jezus te onderwerpen? Kijk ook eens naar het voorbeeld van de mensen in Berea: Hand. 17:10-12.

10. Kun je je een voorbeeld uit het verleden herinneren waarbij verkeerd denken geleid heeft tot het maken van verkeerde keuzes in je leven? En ook van hoe goede gedachten geleid hebben tot goede keuzes?

Ons denken draagt vrucht, hoe dan ook:

- Motto van satan: Zaai een verleiding -Oogst een begeerte - Zaai een begeerte -Oogst een zonde - Zaai een zonde -Oogst de dood!
- Motto van God: Zaai een gedachte -Oogst een daad - Zaai een daad -Oogst een gewoonte - Zaai een gewoonte -Oogst een karakter - Zaai een karakter -Oogst een eeuwig leven!

11. Wat reikt dit hoofdstuk ons aan over de rol van geestelijke leiders die hun volgelingen helpen om te denken en te leven op een manier die God eert?

Lessen voor het leven

Het heelal is geen neutrale plaats. Er vindt een enorme strijd plaats en het dichtstbijzijnde slagveld is dat in ons denken. De hele dag door worden we gebombardeerd met woorden, ideeën, beelden en suggesties. Van advertenties tot websites, van wetenschappers tot TV-dominees, we worden voortdurend bestookt met verschillende gezichtspunten en waarden. Niet alle informatie die over ons uitgestort wordt is waar. Veel er van is zelfs ongezond en strijdig met wat God zegt. En omdat gedachten altijd vrucht dragen, omdat wat we geloven bepalend is voor hoe we ons gedragen, moeten we radicale actie nemen. Wat kunnen we doen? Wordt wakker. Trek de geestelijke wapenrusting van God aan (zoals we die beschreven vinden in Efeziërs 6). Bid om wijsheid. Denk kritisch na. Oefen je in onderscheidingsvermogen. Vernieuw dagelijks je denken (zoals Romeinen 12 dat beschrijft).

Gebed

Almachtige God, breng me elke dag te binnen dat ik betrokken ben bij een geestelijke strijd. Wat ik denk en geloof, zal de manier waarop ik leef beïnvloeden. Geef me het inzicht om de wereld te zien zoals U die ziet. Help me om steeds meer net zoals Jezus te denken, zodat ik ook steeds meer zoals Hij zal leven.

Voor meer Bijbelgedeelten over geestelijke oorlogsvoering, zie: Romeinen 13:12, 2 Korintiërs 6: 7, Efeziërs 6: 10-17, 1 Timoteüs 6:12 en 1 Petrus 2: 11; 5: 8.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 10: 1-18.

Om over na te denken

Beschrijf je actuele status van je hart en gedachten. Welke gedachten zorgen voor de meeste strijd in je ziel?

LES 10 – VOLHARDING

Overweging

Het werkwoord “volharden” betekent in Bijbelse context “(1)achter blijven en (2) standhouden, verdragen”. In plaats van de gebruikelijke opvatting om je passief over te geven aan de moeilijkheden in je leven, suggereert het een moedige houding om ontberingen op een triomferende manier te dragen. Als je deze definitie ziet, wie zijn dan jouw persoonlijke helden wat betreft volharding en waarom?

De situatie

Paulus legt met tegenzin uit wat het belangrijkste verschil is tussen henzelf en niet bij name genoemde predikers die zijn autoriteit en leiderschap betwisten: “Als ik geen echte, door God geroepen apostel ben, waarom zou ik dan vrijwillig zoveel moeiten doorstaan ter wille van het evangelie?” En waarom zijn deze mensen die zichzelf uitgeroepen hebben tot geestelijk leider er zo op belust om ontberingen te vermijden?

De Bijbel open 2 Korinten 11:16 -31

Onderzoek

1. Wanneer is het gepast voor een christen om zijn of haar “geestelijke levensverhaal” te vergelijken met dat van een ander? Of is dat nooit zo?
2. Spreuken 27:2 zegt: “Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan een vreemde, zie er zelf van af.” Hoe kunnen we de uitspraken van Paulus hier in overeenstemming brengen met dit oude gebod?
3. Wat is moeilijker en waarom? Fysieke ontberingen doorstaan of emotionele stress?
4. Waarom is volharding zo’n belangrijke eigenschap voor geestelijke leiders?
5. Waarom kiest Paulus er juist voor om op te scheppen over dingen die zijn zwakheid aantonen?

Inspiratie

Wat is Gods medicijn voor een zwak geloof? Een goede, gezonde strijd. Heel wat jaren geleden bezocht ik met mijn familie Colonial Williamsburg, waar ze een stukje Amerika uit de 18^e eeuw nagebouwd hadden (in Williamsburg, Virginia). Als je hier ooit eens komt, let dan speciaal op het werk van de zilversmid daar. De vakman legt een staaf zilver op het aambeeld en bewerkt het met een voorhamer. Als het metaal eenmaal dun genoeg is om gevormd te worden, gaat het in de oven. De man timmert en verhit het afwisselend totdat het de vorm krijgt van een voorwerp dat hij kan gebruiken.

Verhitten, timmeren. Verhitten, timmeren.

Deadlines, files.

Ruzies, minachting.

Gillende sirenes, zwijgende telefoons.

Verhitten, timmeren. Verhitten, timmeren.

Wist je dat het woord smid en zilversmid van het oud Nederlandse woord smijten komen? Zilversmeden zijn getalenteerde smijters. En God ook. Als de vakman tevreden is over de vorm van z'n werktuig, gaat hij het gladschaven en schuren met puimsteen. Hij gebruikt kleinere hamers en schuursponsjes, hij tikt, wrijft en maakt het mooier. En niemand stopt hem. Niemand slaat die hamer uit z'n hand en zegt: "Doe nou eens voorzichtig met dat zilver Je hebt genoeg gemept!" Nee, de vakman gaat verder met het metaal totdat hij klaar is. Ze hebben me wel eens verteld dat sommige zilversmeden doorgaan totdat ze hun gezicht kunnen zien spiegelen in het voorwerp. Wanneer zal God met jou stoppen? Als Hij zijn beeld in jou ziet. (Uit "*Kom wie dorst heeft*" van Max Lucado).

REACTIE

6. Wat vind je van het idee dat God het niet alleen toelaat, maar dat Hij zelf aandeel heeft in het pijnlijke vormingsproces van zijn kinderen?
7. Wat zijn voor jou de moeilijkste situaties in je leven om te doorstaan?
8. Als critici jouw karakter en geloof zouden aanvallen, welke "bewijzen" zou je dan tonen om de echtheid van je christelijke leven aan te tonen?
9. Ben je het eens met Paulus' basis uitgangspunt, dat onwil om te lijden gebrek aan toewijding suggereert – dat volharding een van de bepalende kenmerken is van een gelovige? Waarom wel of waarom niet?
10. Hoe weet je het verschil tussen volharding die God eer geeft en koppigheid of het vasthouden aan een onverstandige zaak?

11. Wat zijn de grootste moeiten in jouw leven geweest en wat heb je daardoor geleerd?

Lessen voor het leven

Als we als niet-perfecte mensen leven te midden van andere mensen met fouten in een gebroken wereld, hoeven we nooit verbaasd te zijn, als het leven onplezierig is. Maar daar bovenop moeten we ons ervan bewust zijn dat de Boze ons, vanwege onze status als kinderen van God, speciaal uitkiest om aan te vallen. We kunnen hierop reageren door te klagen en bitter te worden. Of we kunnen, met hulp van God, door de inwonende kracht van de Heilige Geest triomferend volharden. We kunnen toelaten dat de irritaties en beproevingen in ons leven ons omvormen tot de mensen zoals God ons bedoeld heeft. Als we ons overgeven aan het onontkoombare proces, vastbesloten om daarin vol te houden en God te verheerlijken ondanks alles, dan verandert ons karakter. En als dat gebeurt, worden we krachtige getuigen van Gods realiteit.

Gebed

Vader, dank U voor het bijzondere voorbeeld dat Paulus geeft – zijn rotsvaste overtuiging van de realiteit van het evangelie, dat maakte dat hij allerlei beproevingen kon doorstaan.

Laat mij gewillig zijn om elke prijs te betalen en elke last te dragen voor de hoop om U te doen glimlachen en de vreugde om U bekend te maken.

Voor meer Bijbelgedeelten over volharding, zie: Romeinen 5:1-5, Hebreëën 12:1 en Jakobus 1:2-8.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 11: 1-33.

Om over na te denken

Op dit moment zijn de volgende zaken in mijn leven de grootste beproevingen, waarbij ik een extra stoot volharding nodig heb:

LES 11 – STERKENDE GENADE

Overweging

Als iemand over zijn geestelijke geschiedenis of geestelijke reis spreekt, dan bedoelt hij zijn unieke, persoonlijke antwoord dat hij heeft gegeven op Gods genadige betrokkenheid bij zijn leven. Waar en wanneer heb jij in jouw geestelijk leven God het meest nabij ontmoet?

De situatie

In een poging om het vertrouwen en de steun van een groep christenen uit Korinte die zijn geloofsbrieven in twijfel trekken terug te winnen, spreekt Paulus oprecht over al zijn ervaringen met God: enkele geweldige, extatische momenten maar meestal lange periodes vol strijd.

De Bijbel open 2 Korinten 12: 1-13

Onderzoek

1. Wat gebeurt er precies in dit visioen en welke conclusie wil Paulus dat wij hieruit trekken?
2. Paulus spreekt in dit visioen over zichzelf in de derde persoon ('een volgeling van Christus'); waarom doet hij dat?
3. Wat bedoelt Paulus als hij het heeft over 'een doorn die in zijn vlees is gestoken' (vers 7)?
4. Paulus spreekt over deze kwelling - wat het ook geweest is - als iets goeds; waarom doet hij dat?
5. In welk opzicht verschilt Paulus' houding van het tegenwoordige 'positieve denken'?

Inspiratie

Misschien vraag jij je ook wel af waarom God de verleiding niet weghaalt uit je leven. Als Hij dat zou doen, dan zou jij op je eigen kracht vertrouwen, in plaats van op zijn genade. Waarschijnlijk heb je een paar misstappen en struikelpartijen nodig om je er van te overtuigen: Zijn genade is genoeg voor jouw zonde.

Je vraagt je af waarom God de vijanden uit je leven niet weghaalt? Misschien wil Hij wel dat je net zo leert liefhebben als Hij. Iedereen kan van een vriend houden, maar er zijn er slechts weinig die van een vijand kunnen houden. Dus wat gebeurt er met je als je niet met iedereen bevriend bent? Zijn genade is genoeg voor jouw zelfvertrouwen.

Misschien vraag je je af waarom God je karakter niet verandert. Ben jij, net zoals Paulus, een beetje kort door de bocht? Zeg jij dingen waar je later spijt van hebt of doe je dingen waarvan je je achteraf afvraagt of het wel goed was? Waarom laat God je niet een beetje meer op Hem lijken? Dat doet Hij ook. Alleen, Hij is er nog niet klaar mee. Totdat Hij zo ver is, is zijn genade genoeg om jouw onvolkomenheden te overwinnen.

Je vraagt je af waarom God je niet geneest? Hij *heeft* je genezen. Als je in Christus bent, dan heb je een volmaakte ziel en een volmaakt lichaam. Zijn plan is om je die volmaakte ziel nu al te geven en het lichaam als je thuiskomt. Hij kan er voor kiezen om delen van je lichaam al voordat je in de hemel komt te genezen. Maar als Hij dat niet doet, heb je dan toch nog genoeg redenen om dankbaar te zijn? Kun je iets beters en mooiers van God krijgen dan eeuwig leven? Zijn genade is genoeg voor dankbaarheid.

Misschien vraag je je af waarom God je niet bepaalde gaven heeft gegeven. 'Als ik toch eens prachtig zou kunnen zingen of heel hard kon lopen of goed kon schrijven of zendeling zou zijn.' Maar jij hebt de pech dat je niet muzikaal bent, houderig en traag van geest. Wanhoop niet. Gods genade is nog steeds genoeg om te voleindigen wat Hij in jou begonnen is. En tot dat moment herinnert Paulus je er aan dat de kracht in de boodschap gelegen is en niet in de boodschapper. Zijn genade is genoeg om duidelijk te spreken, zelfs als je zelf vindt dat het nergens op lijkt.

Als we weinig over doorns weten dan kunnen we hier zeker van zijn: God heeft liever dat wij af en toe mank lopen dan dat we met de neus in de lucht lopen van trots. Als Hij een doorn nodig heeft om zijn doel met jou te bereiken, dan laat Hij deze met liefde zitten.

God heeft alle recht om 'Nee' tegen ons te zeggen. Wij hebben alle reden om 'Dank U wel' tegen hem te zeggen. (Uit: "*In de greep van genade*" door Max Lucado)

REACTIE

6. Wat zou het voor jou betekenen als je kracht en wijsheid genoeg had om iedere situatie aan te kunnen?
7. Beschrijf een recente situatie in je leven waarin je ervaren hebt dat Gods kracht meer dan voldoende was om jouw eigen onbekwaamheid te compenseren.
8. Herken je bij jezelf als je geestelijk trots bent? Hoe werkt dat bij jou?
9. Op welke manieren heeft God jou nederigheid geleerd?
10. Paulus spreekt over 'vreugde scheppen in zwakheid'(vers 10) en 'de kracht van Christus die (steeds meer) zichtbaar wordt in hem'(vers 9). Hoe kun je deze kwaliteiten heel praktisch ontwikkelen?

11. Heb jij 'een doorn in je vlees' die God er niet uit wil halen? Als dit het geval is, wat is het en hoe ben jij hier sterker door geworden?

Lessen voor het leven

De Bijbel vergelijkt het christelijke leven met een levenslange wandeling of zelfs een wedloop (2 Tim.4:7) of ook wel de smalle weg (Matt.7:14). Op andere plaatsen vinden we vergelijkingen ontleend aan het leven als militair. (Ef.6:10-17; 2 Tim.2:3,4) Zulke krachtige beeldspraak - het leven als een gevaarlijke reis of als een veldslag op leven en dood- moet ons tot nadenken brengen. Hoe kunnen we volhouden tot het einde? Hoe kunnen we er als overwinnaars uit te voorschijn komen? De ervaringen en raadgevingen van Paulus kunnen ons helpen. God beschermt zijn geliefde kinderen niet voor verleidingen. Maar Hij helpt ons juist om deze te overwinnen. Tot onze verrassing werkt Hij het meest effectief in en door onze zwakheid. Als wij het niet weten en zwak zijn, dan zijn we veel eerder bereid om het naar hem uit te roepen en om ons aan hem vast te houden. Of we goede of slechte tijden meemaken, we leven uit en door genade. Altijd weer worden we geroepen om volledig op zijn verbazingwekkende genade te vertrouwen.

Gebed

Wat is het waar, Heer ... U werkt en regeert echt op onnaspeurlijke wijze. Dank u voor die momenten waarop U zo nabij en zo reëel bent, dat het voelt alsof ik U kan aanraken. Dank U voor de belofte dat U er in mijn donkerste uren bij bent en dat uw genade meer dan genoeg is.

Voor meer Bijbelgedeelten over kracht in zwakheid, zie: 1 Sam.17, Jes. 40:28-31, Rom.8:26 en 1 Kor.2:1-5.

Als je de hele Korintebrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 12: 1-13.

Om over na te denken

Voor welke punten in je leven moet je (meer dan tot nu toe) vertrouwen op Gods genade en kracht?

LES 12 – VOLWASSENHEID

Overweging

Zoals het nodig is voor een kind om te groeien, zo is het ook voor een pasgeboren gelovige. Die moet ook groeien in zijn of haar geloof. Drie daaraan gerelateerde vragen: Wat is geestelijk groeien? Hoe weet iemand of hij of zij groeit? In welke periode in je leven ben je het meest duidelijk geestelijk gegroeid?

De situatie

Paulus besluit z'n brief aan de Korinten met de stellige verzekering dat hij hen liefheeft en een oprechte oproep om zich te bekeren van hun wereldse manier van denken en leven. De kenmerken van een gezonde, volwassen christelijke gemeenschap zijn zuiverheid, nederigheid en eenheid.

De Bijbel open 2 Korinten 12:19 – 13:11

Onderzoek

1. Paulus somt een aantal negatieve dingen op, waarvan hij dacht dat die onder de Korinten zouden kunnen voorkomen. Waarin zou deze lijst verschillen als hij aan jullie kerk of kring zou schrijven?
2. Wat bedoelt Paulus met leven "door Gods kracht" (13:4)?
3. Wat betekent het om "jezelf op de proef te stellen, te onderzoeken of je vast op God vertrouwt" (13:5)?
4. Ondanks de ernstige woorden was het Paulus' verlangen om de mensen in Korinte op te bouwen en niet om hen af te branden. (zie 12:19 en 13:10). Noem een aantal manieren waarop christenen elkaar kunnen opbouwen.
5. Aan het einde vraagt Paulus z'n lezers "om eensgezind te zijn en in vrede met elkaar te leven" (13:11) Waarom is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan?

Inspiratie

Aan Gods tafel liggen achterdocht en wantrouwen snel op de loer. De Baptisten wantrouwen de Lutherse. De Hervormden gaan de Christelijk Gereformeerden uit de weg. De Calvinisten bespotten de Arminianen. En dan zijn er ook nog Evangelische en Pinkster gemeenten, charismatische en traditionele kerken die elkaar beconcurreren. Broers en zussen zitten te ruziën aan tafel en de Vader zucht.

De Vader zucht want Hij heeft een droom. "Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder." (Joh. 10:16)

God heeft maar één kudde. Op de een of andere manier hebben wij dat verkeerd begrepen. Religieuze verdeeldheid was niet zijn idee. Verdeeldheid en hokjesgeest zitten niet in Gods plan. God heeft één kudde. De kudde heeft één herder. En wij kunnen wel denken dat er vele zijn, maar dan hebben we het mis.

In de Bijbel wordt nooit gezegd dat we eenheid moeten creëren. Er staat gewoonweg dat we de eenheid die er is, moeten onderhouden. Paulus spoort ons aan om “de eenheid die de Geest geeft” vast te houden. (Ef. 4:3) Onze taak is niet om de eenheid uit te vinden, maar om die te erkennen...

Tussen twee haakjes, hoe zit het met al die verschillende namen van de kerken waar wij het over hebben? Die bestaan niet in de hemel. In het Boek des Levens staat naast je naam niet je kerk of denominatie. Waarom niet? Je wordt niet gered door je kerkrichting. En ik vraag me dan af, waarom er hier op aarde denominaties zijn, als ze er in de hemel niet zijn?

Wat zou er gebeuren (ik weet, dit is een gekke gedachte), maar wat zou er gebeuren als alle kerken op een dag zouden overeenkomen, dat ze hun naam simpelweg zouden wijzigen in “Kerk”? Als alle verwijzingen naar kerknamen zouden wegvallen en we allemaal gewoon Christenen zouden heten? Als mensen dan een kerk zouden kiezen, zouden ze niet afgaan op het naambordje aan de buitenkant.... Maar ze zouden kiezen op grond van het hart van de mensen daarbinnen. En als mensen dan zouden vragen naar welke kerk ze gaan, zouden ze niet de naam als antwoord geven, maar alleen de locatie.

Dan zouden we als Christenen niet bekend staan door wat ons van elkaar onderscheidt, maar in plaats daarvan juist wat ons verenigt – onze gezamenlijke Vader.

Een gek idee? Misschien.

Maar ik denk dat God het fijn zou vinden. Het was vanaf het begin Zijn idee. (Uit: “Een lieflijke donder” door Max Lucado)

REACTIE

6. Hoe kunnen wij, net zoals Paulus, de moedige bereidheid ontwikkelen om open en eerlijk, maar ook liefdevol met anderen over het belang van geestelijke groei te praten?
7. Is het je gewoonte om af en toe de geestelijke balans op te maken? Op welke manier en hoe vaak zou iemand dat moeten doen?
8. Zijn er mensen in je omgeving die op dit moment bemoediging nodig hebben? Hoe zou je dat kunnen doen?
9. Wat betekent het praktisch voor jou als Paulus zegt: “Beter je leven” (NBV 13:11), of “Laat u terecht brengen” (NBG)?
10. Zijn er momenteel relaties of vriendschappen met andere gelovigen die onder druk staan, en waar onenigheid is? Waartoe spoort God je aan?
11. Als je terugkijkt naar de hele studie over de 2^e Korinthenbrief, wat zijn dan de belangrijkste lessen of principes die je bijgebleven zijn? En waarom?

Lessen voor het leven

Het ligt in de aard van gezonde organismes om te groeien. Het onvermogen van een levend ding om volwassen te worden en te gedijen is niet normaal. Als een kind achterblijft in z'n ontwikkeling, of stilstaat, is dat een bron van grote zorg. Er worden afspraken gemaakt. Specialisten worden geraadpleegd. Er volgen onderzoeken. Op dezelfde manier moeten mensen die Christus kennen zich ook geestelijk ontwikkelen. Er horen bepaalde tekenen te zijn van groei en verandering. Als we zeggen volgelingen van Christus te zijn, maar in ons het gedrag en karakter van Christus niet te zien is, dan is er echt iets mis. Onderzoek je eigen leven. Heb je een verlangen naar persoonlijke zuiverheid? Is er bij jou toenemende nederigheid te zien? Doe jij je best voor eenheid met andere christenen? Dit zijn betrouwbare indicaties van Gods veranderingsproces.

Gebed

Vader, ik ben er opnieuw aan herinnerd dat het geen optie voor uw kinderen is om niet te groeien. U bent een goed werk in mij begonnen en U zal daarmee doorgaan totdat Christus terugkomt. Maak mij een gewillige bondgenoot in dit grootse, eeuwige veranderingsproces. Dank U voor uw geduld als ik struikel.

Voor meer Bijbelgedeelten over volwassenheid, zie: 1 Kor.3:1-4, Ef.4:14-15, Heb.6:1 en 1 Pet.2:2.

Als je de hele Korintenvrief wil lezen gedurende deze studie, lees dan 2 Kor. 12:14 – 13:14.

Om over na te denken

Beschrijf twee of drie gebieden in je leven waarin je graag zou zien dat God je helpt om te groeien.