

Dit boek helpt je om je plaats in Gods gezin in te nemen en om samen met anderen te groeien in het volgen van Christus.

Wim Grandia, voorganger Evangelische Gemeente Berea De Maten, Apeldoorn

De kerk is Gods idee. Dit boek helpt je om te ontdekken dat iedere volgeling van Jezus medeverantwoordelijk is om aan dat idee vorm te geven.

Peter Kos, predikant van de Rank in Utrecht

Hoe zie je de kerk? Is de kerk er om jou van dienst te zijn? Rainer laat zien: jij bent de kerk en jij bepaalt mede hoe de kerk eruitziet.

Orlando Bottenbley, voorganger Bethelgemeente, Drachten

Niet die ander maar ikzelf ... Thom Rainer durft de dingen te benoemen. Een eerlijk boek voor wie Christus en Zijn gemeente liefheeft.

Wigle Tamboer, predikant van de Meerkerk in Hoofddorp

De vraag is niet: voldoet de kerk aan mijn verwachtingen. De vraag is: wat heb ik van God gekregen om mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus.

Henk Mijnders, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk, Zwolle

ark media



9 789033 1819865



IK BEN DE KERK
Ontdek het hart van de geloofsgemeenschap

THOM S. RAINER

ark

