

De ruil bij het kruis

Debriefingsretraite voor christelijke leiders

17 – 22 februari 2019

Herken jij het? Na jaren van leiding geven is je vreugde weggeëbd.

Als leider mogen dienen in Gods koninkrijk is een van de mooiste rollen die er is. Maar de druk van verantwoordelijkheid kan je veerkracht aantasten. Een crisis, transitie en pijnlijk verlies kan je vreugde wegnemen. Leef jij temidden van gebroken dromen, lijkt je tank leeg of wil je de tijd nemen om met God lessen te trekken uit een pittige periode?

Dan is deze debriefingretraite iets voor jou (en je partner). Debriefing helpt om opgedane ervaringen te integreren en te verwerken zodat je als leider weer vrij bent voor de toekomst.

Een team van ervaren christelijke debriefers begeleidt je om met God in gesprek te gaan over het omgaan met veranderingen in je leven en leiderschap. Door persoonlijke gesprekken en groeps-sessies kijk je naar de impact van stress en crisis, conflict, kritiek en onrecht op jouw leven. Wat is de betekenis van Jezus' dood en opstanding voor je ervaringen als leider en echtgenoot?

Wil je:

- ⇒ tijd nemen voor bezinning
- ⇒ het verleden verwerken en achterlaten
- ⇒ in stress en veranderingen blijven schuilen in Gods liefde
- ⇒ genezing ontvangen
- ⇒ verder gaan met nieuwe visie en hoop

17 – 22 februari 2019

Locatie volgt na aanmelding.

Vraag meer info of meld je aan bij
Arie Baak, (retraiteleider) baakarie@omf.nl
de VPE, leidersretraite@vpe.nl
Kosten all-in: € 425 p.p. (€ 800 per echtpaar)



Ik ben enorm dankbaar dat er in Nederland nu een week is speciaal voor leiders om in een vertrouwelijke omgeving tot rust te komen en een diepe verfrissing en ontmoeting met God te beleven. Het is mijn overtuiging dat iedere leider eens in de paar jaar zo een week nodig heeft om sterk en fris in de van God gegeven bediening te kunnen staan. DANIEL RENGER, ERMELO

Als leider sta je bloot aan stress, teleurstelling en pijn. Wie is er dan voor jou om daarmee de weg te gaan naar Jezus? Marja en ik hebben mogen ervaren hoe zegenrijk en troostend het is als je liefdevol wordt meegenomen naar het kruis van Jezus. Het heeft ons de vrijheid gegeven het verleden achter te laten en met een schone lei nieuwe wegen in te slaan die God ons wees. Wij gunnen iedere leider in christelijk Nederland een dergelijke ervaring. WIEGER SIKKEMA, APELDOORN