

Zes principes voor muziekteams

Peter van Essen legt in interviews met CIP zes principes uit (zie www.cip.nl/cip+ en zoek dan binnen de video's). Rik Bokelman vraagt door met eerlijke, open vragen en legt Peter praktische situaties voor.

Het zijn 6 filmpjes van ca. 10 minuten die zich goed lenen om als start van een muziek-oefen-avond te gebruiken: kijk er samen naar en praat door over wat je opviel en wat je samen zou kunnen leren.

De principes zijn:

1. Richt je eerst op God
2. Wees in het muziekteam open naar elkaar
3. Het muziekteam moet een verlengstuk zijn van de visie van de gemeente
4. Leg in de kerk geen nadruk op prestaties van muzikanten en zangers
5. Haal alles uit je instrument dat erin zit
6. Als muziekteams niet vernieuwen, dutten ze in

In Parousia Almere hebben we Peter en Carin van Essen een keer een trainingsdag gegeven waarover in de video's gesproken wordt. Niet alleen voor de muzikanten, maar ook voor de geluidsmensen en de zangers. In drie aparte workshops leerden ze hen over het eigene van de techniek en taak van elke deelgroep en over de principes van samenwerking. Die eenheid kwam aan het eind van de dag tot uitdrukking in een prachtig gezamenlijk optreden.

Gerard van der Schee, 2018